

BARBAPAPA

Het geheim van
het spaarvarkentje





BARBAPAPA

Barbapapa is een uitgave van
Classics Lektuur
Ceintuurbaan 26
1271 BJ Huizen
Classics Lektuur behoort tot
de Kontekst Groep b.v.,
een onderneming van de
Nederlandse Dagbladunie N.V.

Redactie:
Postbus 266
1270 AG Huizen
Telefoon: 02152 - 60206
Telex: 73010

Medewerkenden:
Mies Bouhuys
Coq Scheltens
Maria van Doorn
e.a.

Druk:
Verenigde Offset-Bedrijven B.V.
Hardenberg

Barbapapa verschijnt maandelijks

Prijs:
f. 2,25 / BF. 35
Distributie:
Betapress B.V., Tilburg
Telefoon: 013 - 426043

BARBAPAPA
Copyright ©1971, '75, '77, '78
Annette Tison & Talus Taylor.
All rights reserved.
A Frank Fehmers Production,
Amsterdam, Holland.

Niets van deze uitgave mag
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van
druk, fotocopie, microfilm of
andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

BARBAPAPA

Het geheim van het spaarvarkentje



Copyright © 1976, 1978 Annette Tison & Talus Taylor. All rights reserved.

WAT EEN MOOI STENEN
VARKENTJE, BARBABIENTJE!
WAAR IS HET VOOR?



'T IS EEN SPAARPOT.
DAAR GA IK MIJN CENTJES IN BEWAREN.
KYK, ZO DOE JE ZE ERIN.



HOOR EENS....
'T LYKT WEL MUZIEK ALS
JE ERMEE RAMMELT.
NET OF IK AL EEN HELEBOEL
GELD HEB!



IK GA HEM AAN
PAPA EN MAMA
LATEN ZIEN.

















DENK EENS GOED NA...
DIE HAMER DIE WE IN HET GRAS
VONDEN... VLAK ONDER HET RAAM
VAN BARBABOB.
DIE HEBBEN ZE GEBRUIKT VOOR
DE DIEFSTAL!



MET DIE HAMER HEEFT BARBABOB
DE SPAARPOT VAN BARBABIENTJE
KAPOT GESLAGEN...



... OM AAN CENTJES TE KOMEN
VOOR YSJES VAN BARBALALA.



VOORUIT...
HET IS HOOG TYD DAT
DIE LELYKERDS HUN
STRAF KRYGEN.





ALS JE HET **my** VRAAGT, BARBABORRE,
HEB JE EEN PAAR FOUTJES GEMAAKT
BIJ JE SPEURWERK... JE HEBT DAN
WEL DE HAMER VAN BARBABOB
GEVONDEN ...

O, PAPA...
JE LAAT ME
SCHRIKKEN

... MAAR DIE HEEFT
HIJ ENKEL GEBRUIKT...

... OM EEN NIEUW SCHILDERY-
DOEK OP TE ZETTEN...

O JA?
.....
IS DAT
ZO ?

MAAR DE SPAARPOT VAN
BARBABIENTJE DAN ?
DIE BLYFT MOOI ZOEK !

IK GELOOF DAT
HET ALLEMAAL
NOGAL LOSLOOPT,
BARBABEE !



MAAK ZELF EEN GROTE POSTER VAN DE FAMILIE BARBAPAPA

De grote poster van de familie BARBAPAPA bestaat uit zes stukken. De eerste twee stukken bevinden zich in dit nummer van het tijdschrift "Barbapapa" op pagina 16 en 17.

De twee volgende vind je in nummer 2 en de twee laatste in nummer 3.

Als je de zes stukken hebt, kun je ze volgens onderstaande volgorde plakken op een groot stuk karton en dan is deze mooie, grote poster van de familie BARBAPAPA klaar om aan de muur van je kamer gehangen te worden.



DIE KATRYN EN JAN KLAASSEN
TOCH! ZE VINDEN ELKAAR ZO LIEF:
ER DWARRELEN ALLEMAAL
HARTJES UIT DE POPPENKAST!
WELKE KLEUR HARTJES ZIE JE
HET MEEST? EN: HOEVEEL HARTJES
TEL JE?



14 x GROEN - 16 x ROOD - 12 x GEEL - 12 x ZWART - 14 x BLAUW - TOTAAL: 68 HARTJES

MAAK ZELF EEN GROTE POSTE

Copyright © 1971, 1978 Annette Tison & Talus Taylor. All rights reserved.



R VAN DE FAMILIE BARBAPAPA





WAT ZOU ER IN DIE
GROTE MOOIE KADODOOS
ZITTEN?
HET SOLDAATJE GAAT
ER BLIJ MEE OP PAD...
ALS JE WILT WETEN
WAT ER IN ZIT, MOET
JE DE LETTERS DIE
NU DOOR ELKAAR STAAN
MAAR EENS OP DE GOEDE
VOLGORDE ZETTEN!

mfarpu
peez
dakzoek
pierblefrap
dameloni
sjoekek

PADFUIH-ZEEP-ZAKDOEK-BRIEFPAPIER
LIMONADE-KOEKJES

COO
SCHILLEN



OMDAT HET SLEEP, MERKTE IK
NIETS, EN DAAR ZAT DUS DAT
LEVENDE BIGGETJE OP HET
NACHTKASTJE NAAST MIJN BED.



NOU, EN TOEN HY
WAKKER WERD,
DACHT HY NATUURLYK...



WAT DOE IK HIER
OP EEN KASTJE...



EN ZO HARD HY
KON HOLDE HY
NAAR ZYN MOEDER TERUG.



TOEN IK
VANMORGEN
MYN STENEN
VARKENTJE
BIJ HET
VARKENSKOT
VOND,
SNAPTE IK
ALLES.



'T WAS DUS
ALLEMAAL NIET
ZO ERG ALS
WE DACHTEN!



MAAR WAT **JY** VAN JE
BROERTJES DACHT,
DAT WAS WÉL ERG!



MAAR GOED...
EEN KNAPPE SPEURTOCHT
WAS HET WEL,
BARBATORRE! GA NOU
MAAR GAUW MEE DE
NIEUWE VARKENTJES ZIEN!









HET ONGEHOORZAME BEERTJE



Dit is het verhaal van een beertje dat op een goede dag besloot, helemaal alleen de wereld te gaan ontdekken. Ondanks alle waarschuwingen van zijn mama dat hij niet alleen op pad mocht, was hij toch vertrokken. Maar om die hele grote wereld te ontdekken, moest hij veel en lang lopen. En hij had toch al van die kleine pootjes!

En hoe meer hij liep, hoe verder hij bij zijn mama vandaan raakte en dat was heel erg gevaarlijk!

Hij wilde bijvoorbeeld graag zonder toezicht een bad in het water van de rivier nemen . . .

Gelukkig was Barbabee daar in de buurt, die de voetsporen van de bosdieren aan het bestuderen was. Zo ontdekte Barbabee het spoor van het kleine beertje. Hij besloot dat spoor te volgen, en na een poosje zag hij het beertje aan de kant van het water . . .

Mama Beer, die angstig op zoek naar haar kind was, kwam juist op de andere oever aanlopen.

Barbabee maakte snel een brug van zijn lichaam, zodat het onvoorzichtige beertje weer vlug naar zijn mama kon. Omdat Mama Beer Barbabee graag voor zijn hulp wilde bedanken, gaf ze hem een teken haar te volgen.

Nadat ze een eindje gelopen hadden, kwamen ze bij een prachtige wei, in de buurt van een grote grot.

Mama Beer vertelde dat ze hier woonde en dat ze graag de hele familie Barbapapa wilde uitnodigen.

En zo kwam het dat de familie Barbapapa op een mooie dag in de wei een picknick had, met op de achtergrond een grote grot.

Barbamama had voor Mama Beer een overheerlijke portie honing meegenomen. Honing is een echte lekkernij voor beren.

Ook het kleine beertje genoot van de honing, terwijl hij veilig op de arm van zijn mama zat. Hij dacht er nu

geen moment meer aan om de wereld in zijn eentje te gaan verkennen. Ook Barbabee at met smaak, maar intussen hield hij de poten van Mama Beer goed in de gaten. Hij wilde namelijk erg graag een goede afdruk van een berepoot voor zijn verzameling voetsporen! Na een fijne middag nam de familie Barbapapa hartelijk afscheid van Mama Beer. Het kleine beertje was al in slaap gevallen en droomde van de lekkere honing.



HET POP CONCERT



Copyright © 1975, 1978 Annette Tison & Talus Taylor. All rights reserved.





De geboorte van BARBAPAPA

Copyright © 1975, 1978 Annette Tison & Talus Taylor. All rights reserved.



Barbapapa werd geboren in de tuin



van Michiel. Hij kwam net als een aardappel uit de grond.



Maar Barbapapa was geen aardappel.



Daarom moest Barbapapa naar de diertuin.



Daar ontdekte hij dat hij van vorm kon veranderen, en meteen glipte hij uit zijn kooi.
Hij wilde met de andere dieren vriendjes worden, maar de
directeur van de diertuin zette hem buiten het hek.



De stad maakte Barbapapa bang.



Hij stond daar maar alleen op straat...



...en hilde van verdriet.

Maar plotseling — kijk eens: brand !



En omdat hij van vorm veranderen kon, schoot Barbapapa toe om de mensen te redden.



Als beloning bouwde Michiel een mooi huis voor Barbapapa.



Barbapapa was erg verdrietig. Wat was er met hem aan de hand? Was hij ziek?



„Niet ziek,” zei de dokter, „maar hij zou een Barbamama moeten hebben.”

Maar die lopen niet zomaar rond.



Ze besloten op reis te gaan.



Eerst maakten ze een lange treinreis, totdat ze bij een diep ravijn kwamen...



Daarna gingen ze met een groot schip over de oceaan.

De boottocht was heerlijk,



totdat het schip zonk...

...maar steeds was daar weer Barbapapa!

Ze zochten en zochten, maar
'ze vonden geen Barbamama.



In Engeland niet,



in Afrika niet



en in India niet.



Ze gingen terug naar huis...



en daar in hun eigen tuin



stond een Barbamama.



Barbapapa was meteen verliefd op haar en gelukkig zij ook op hem.



Na weken vol spanning gebeurde het wonder: Barbapapa en Barbamama kregen zeven Barbababy's.



Nu was Barbapapa eindelijk niet meer alleen. Wat was hij gelukkig!

Kijk volgende maand uit naar **BARBAPAPA** nummer 2

